

Η Ανάσταση του Λαζάρου

«Εγώ είμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή»
Κεφάλαιο 25 (σελ. 104 -106)





Καϊσάρεια

Σκυθάπολη

ΔΕΚΑΠΟΛΗ

ΣΑΜΑΡΕΙΑ

Ποτιοθόνης

Σαμάρεια (Σεβαστή)

Γερασά

Νεάπολη • Σοχάρ

Γαριζίν

• Διμαθαία

Βόαιη

ΠΕΡΑΙΑ

• Φιλαδέλφεια

■ Λόδδα

ΙΟΥΔΑΙΑ

■ Εμμαούς

Ιερουσαλήμ • Ιεριχό

■ Βηθανία

• Βηθλεέμ

Βηθανία

• Αζατος

• Ασκαλόν

• Μαχαβρούσια

• Γάζα

• Χεβρών

Νεκρά



**Ο Άγιος Λάζαρος
αγαπημένος φίλος
του Χριστού**

**Αδελφές του Λαζάρου
Μάρθα και Μαρία**



Ἡ ἘΓΕΡΣΙΣ Τῆς ΚΑΘΑΡΤΩΣ



**Αλήθειες που διατύπωσε η
Μάρθα**

Αν ήσουν εδώ δεν θα πέθαινε.

**Αν ζητήσεις από τον Θεό θα σου
το δώσει.**

Θα αναστηθεί στην έσχατη ημέρα.

**Πιστεύω ότι είσαι ο Χριστός,
ο Υιός του Θεού**

**Αλήθειες που διατύπωσε
ο Χριστός**

Ο αδελφός σου θα αναστηθεί

**Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή,
εκείνος που πιστεύει σ' εμένα, κι
αν πεθάνει, θα ζήσει**



**Ο Χριστός ως άνθρωπος:
Λυπήθηκε
Ταράχτηκε
Δάκρυσε**

**Ο Χριστός ως Θεός:
«Λάζαρε, έλα έξω».**

Ο ΔΙΚΑΙΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ.



Φροντίδες για τους νεκρούς πριν την ταφή τους:

1. Πρώτα έπλεναν και σκούπιζαν το σώμα τους.

2. Τύλιγαν το σώμα τους με πλατιές και μακριές πάνινες λουρίδες, βουτηγμένες σε αρώματα, που ονομαζόταν «οθόνια». Με στενότερες τύλιγαν τα χέρια και τα πόδια τους.

3. Το κεφάλι τους το περιτύλιγαν με το «σουδάριο» (λευκό αρωματισμένο μαντήλι).



Ο τάφος του Αγίου Λαζάρου στη Βηθανία





Το εσωτερικό του τάφου του Αγίου Λαζάρου στη Βηθανία

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα







Στη Κύπρο τον συνάντησαν οι απόστολοι Παύλος και τον χειροτόνησαν ως πρώτο επίσκοπο Κιτίου μέχρι το τέλος της ζωής του.



Αναφέρουν ότι δε γέλασε ποτέ στη ζωή του παρά μία φορά, όταν είδε κάποιον να κλέβει ένα πήλινο αγγείο και σχολίασε αποφθεγματικά: **«το ένα χώμα κλέβει το άλλο».**



**Αλυκή της Λάρνακας
και το αμπέλι**



Ἀπολυτίκιον
Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν
πρὸ τοῦ σοῦ πάθους
πιστούμενος, ἐκ νεκρῶν
ἤγειρας τὸν Λάζαρον
Χριστὲ ὁ Θεός· ὅθεν καὶ
ἡμεῖς ὡς οἱ παῖδες, τὰ
τῆς νίκης σύμβολα
φέροντες, σοὶ τῷ νικητῇ
τοῦ θανάτου βοῶμεν·
Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις,
εὐλογημένος ὁ
ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι
Κυρίου.

