

Κεφ. 26 (σελ. 107 -110)

“Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος!...”

**Ο Ιησούς εισέρχεται στα Ιεροσόλυμα
και εκδιώκει τους εμπόρους από το Ναό**



Γιατί έγινε άνθρωπος ο Χριστός;



Για να μας
ελευθερώσει
από τα
δεσμά της
αμαρτίας.



Πως;



Με το **να τιμωρηθεί**
Αυτός για μας, αντί για
μας. Με το να γίνει
θυσία και προσφορά
στον Θεό για μας. Γι'
αυτό έγινε άνθρωπος.
Για να έχει την
δυνατότητα να
τιμωρηθεί για μας, **για**
να άρει τις δικές μας
αμαρτίες.

Ας διαβάσουμε το κείμενο α' από το βιβλίο μας
(σελ. 107 -108)





τα κλαδιά
φοινικιάς
στα χέρια
τους **ήταν**
σύμβολα
νίκης και
θριάμβου.

Ας διαβάσουμε το κείμενο β' από το βιβλίο μας



Με τον τρόπο της εισόδου Του στην Αγία Πόλη και με την κάθαρσή του Ναού, ο Ιησούς θέλησες να πει σε όλους δυο αλήθειες:

❓ Είναι ο Μεσσίας, αλλά διαφορετικός από αυτόν που περίμεναν.

❓ Ως αληθινός Μεσσίας καταγγέλλει ότι η κατάσταση στο Ναό είναι απαράδεκτη και υπενθυμίζει ποιο είναι το ουσιαστικό νόημα της λατρείας.



Ποιοι ήταν υπέρ και ποιοι εναντίον του Ιησού;





Έστρωναν τα
ρούχα του στο
δρόμο

Δόξαζαν
το Θεό

Οι εκδηλώσεις του
πλήθους:

έκοβαν
κλαδιά
και τα
έστρωναν
στο δρόμο

Κραύγαζαν ' Ωσαννά!
Ευλογημένος ο ερχόμενος
εν ονόματι Κυρίου.....'